



## Historiek van de Volkstuin Houthalen -Lillo

***Lillo is het kleinste gehucht van de gemeente Houthalen-Helchteren met maar 127 gezinnen  
.De Volkstuin van Lillo is ontstaan in januari 1978.***

Vanuit de K.W.B. van Lillo was er op dat ogenblik een vraag naar het oprichten en opstarten van een tuinafdeling. Polmans Jean en Hendriks Richard gingen hiervoor op bezoek bij de provinciale secretaris – dhr. Moris uit Hechtel om hun licht wat op te steken over het eventueel oprichten van een eigen volkstuinafdeling en hoe de werking ervan ging lopen.

De provinciale secretaris heeft hierop contact genomen met een lesgever/voordrachtgever voor het geven van een geanimeerde voordracht en op een donderdag in januari 1978 was het dan ook zover dat een 1<sup>ste</sup> voordracht plaatsvond terwijl ook dhr. Moris zorgde voor tekst en uitleg over wie en wat de Volkstuin was en uiteraard ook over hoe werking zou verlopen .

Een 20-tal mensen waren op de 1<sup>ste</sup> afspraak en deze hebben zich ook meteen aangesloten als lid van de nieuwe afdeling Lillo-Houthalen en natuurlijk werd er ook meteen gepolst wie bestuurslid wilde worden. De pioniers van het eerste uur werden ; Jaak Poelmans als 1<sup>ste</sup> voorzitter, Richard Hendriks als secretaris en Jean Polmans het 3<sup>de</sup> bestuurslid.

De voordrachten in de beginjaren gingen door in het lokaaltje naast de kerk (in de volksmond – de oude bibliotheek genoemd).

En natuurlijk werd er veel promotie gemaakt en getracht nieuwe leden te winnen wat ook aardig lukte en al snel werd het lokaal(tje) te klein en diende er gezocht naar een nieuwe locatie.

De parochiezaal lag op een boogscheut en was dus de aangewezen plek als nieuwe locatie en natuurlijk gaf dit ook andere en nieuwe mogelijkheden.

Zo werd ook stilaan getracht om de jeugd en de school van Lillo te betrekken in het tuingebeuren en werden er allerlei (jeugd)wedstrijden gehouden – om de hoogste zonnebloem – de dikste pompoen en courgette enz. en hierbij bleek ook al snel dat het bestuur onderbemand was om deze andere & vele nieuwe ideeën zoals een samen aankoop en verdeling van potgrond/meststoffen/1-jarige bloemen , het organiseren van tuinreizen, uitstappen enz. tot een goed einde te brengen.

Het bestuur werd dan ook fors uitgebreid met Frans Vanbuel, Disiré Leyssens, Jean Cruys, Jos Schepers en Jan Deckers

En ook mochten ons 1<sup>ste</sup> vrouwelijk bestuurslid verwelkomen - Lisette Paradis

In januari 1988 was het tijd om te feesten. Volkstuin Lillo bestond 10 jaar – een gebeurtenis die we zeker niet mochten voorbij laten gaan. Een feestelijke Breugeliaanse tafel (met rijkelijke drank), een optreden van Armond Schreurs, een spannende quiz met tombola, het vieren van de leden van het 1<sup>ste</sup> uur en het gezellig samenzijn zorgden voor een geslaagde feestviering. En ook de winnaar van onze quiz – Jef Poelmans – sloot zich, in al de euforie van de avond, aan bij ons bestuur.

Maar ook Noël Mandiau, Peter Leemans, Fons Reynders en Rudi Maes droegen nadien hun steentje bij. En nog wat later tenslotte sloten Phil Geerts, Rene Timmers en Marcel Theunis zich aan.

Om onze afdeling in de beginjaren wat meer financiële slagkracht te geven ,werd er na enkele jaren, en in samenwerking met de K.W.B. afdeling van Lillo een 1<sup>ste</sup> hobbytentoonstelling georganiseerd waarbij natuurlijk ook de volkstuin zijn eigen stand had en zichzelf kon promoten. Het succes hiervan was zo groot dat het niet bij die ene tentoonstelling is gebleven tot.... het moment rijp leek op een nieuwe uitdaging aan te gaan met name het opstarten van een bloemschik cursus, met in het begin een nog wat

bescheiden voorstelling van de gemaakte bloemstukken binnen de familie- en vriendenkring, maar vrij snel door het succes en de toenemende vraag om deelname aan de bloemschik cursussen ook stilaan uitgroeide tot een echte hype.

Mentor van het 1-ste uur José Mantels en lesgeefster Mia Gerits hadden hun handen dan ook meer als vol en ook zij mochten zich verheugen in een toenemende belangstelling.

En ook hier werden de rangen versterkt met de helpende handen van ondermeer Dora Vanhove, Anita Ceyskens, Hélène Clerckx, Andrea Put en Liliane Teeuwen.

Door het grote succes van de bloemschik lessen en het onverwacht overlijden van Mia Gerits werden ook nieuwe lesgeefsters aangetrokken – Jenny Gommaerts, Kathy Jansen en als laatste Alexis Lizin die zorgde voor de mannelijke inbreng.

De bloemschik tentoonstellingen (die trouwens voor het eerst plaats had op 14 juni 1990) kenden een groot succes en voor velen was het de uitdaging van het jaar. Absolut hoogtepunt van deze tentoonstellingen was het jaar 2000 waarbij afgeweken werd van het klassieke patroon en de bloemen werden gepresenteerd van op de catwalk, met aangepaste muziek en decorwisselingen.

Tussendoor werd de voorzitterssjaal van schouder gewisseld en trad Jaak Poelmans af en nam Frans Vanbuel de nieuwe taak op zich. En vooral het in goede banen leiden en de sfeer onder de (veelal) vrouwelijke bloemschiksters hoog houden was een taak die hem op het lijf was geschreven.

Maar na vele jaren inzet liet ook hier de gezondheid na en moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe voorzitter en het was Jan Deckers die de fakkel overnam en tot op heden nog steeds deze functie op zich neemt.

Maar secretaris van het 1<sup>ste</sup> uur – Richard Hendrikx – was en is nog steeds op post, al begint ook bij hem de leeftijd en de jaren (77) stilaan toch wat door te wegen.

Maar uiteraard, zoals bij elk bestuur haakten er ook enkele mensen om persoonlijke redenen af na verloop van tijd en daarnaast sloeg ook meermaals de tol van de leeftijd toe en liet de gezondheid het afweten.

Door diverse omstandigheden en een dalende belangstelling voor het bloemschikken kwam er uiteindelijk een einde aan 15 jaar bloemschikken en ligt thans vooral de nadruk van de volkstuintafdeling Lillo op het tuingebeuren zoals het organiseren van voordrachten, samen aankoop van meststoffen, bloemen -planten- en groentebedingen, tuinbezoeken enz.

Op korte termijn zal er allicht op zoek moeten gegaan naar een nieuwe locatie gezien de huidige ruimte zal ongebouwd worden en door de kleuter- en basisschool van Lillo zal worden gebruikt.

En uiteraard zal er net zoals door de andere afdelingen op zoek moeten gegaan worden naar nieuwe – jongere – en inventieve bestuursleden die voor de toekomst en verjonging van onze afdeling zullen kunnen instaan.



*Een foto uit de beginperiode van de bloemschik cursussen  
Oud-voorzitter Frans Vanbuel samen met secretaris Richard Hendrixx.  
Lesgeefster Mia Gerits, verantwoordelijke José Mantels en Dora Vanhove  
en enkele bloemschiksters van het 1<sup>ste</sup> uur.*

*Viering 25 jarig bestaan*



*op*

*Kersvers burgemeester Alain Yzermans tijdens zijn  
maidenspeech*



*Voorzitter  
Deckers  
samen met  
secretaris  
Richard  
Hendrixx  
het podium*

*Jan*



*Felicities & bloemen voor Liliane Teeuwen  
en Andrea Put*



*En of het eten lekker was!  
(Richard Hendriks en echtgenote)*

*Huldiging van oud voorzitter Frans Vanbuel*



*Ondervoorzitter Peter Leemans (Rechts)*



*Liliane Teeuwen & Andrea Put*

*En ook bloemen voor de echtgenote's van het bestuur hier samen met Jef Poelmans (†)*

